

# Het ontstaan...

Ondernemende sportieve knapen, leden van de plaatselijke KSA-afdeling, vonden dat in Kalken ook turnen mocht worden toegevoegd aan de reeds bestaande bloeiende sportclubs. Dit bleek echter niet zo eenvoudig want turnen zonder toestellen is als een ruiter zonder paard. Onderpastoor André Standaert besloot dan maar, zowel materieel als geestelijk, hulp te zoeken en richtte zich tot apotheker Marcel Crommelynck. Deze hielp dan ook met raad en daad! Na de paasvakantie van 1961 werd definitief van start gegaan met een katholieke turngroep "VRANK en VROOM" voor jongens en meisjes. Het toenmalige voorlopige bestuur bestond uit André De Schutter, Guy Roels en onderpastoor André Standaert.

Op 29 juni 1961 vond, op uitnodiging van de parochiale geestelijken, de stichtingsvergadering van een bescherm- en bestuurscomité plaats in de kapel van de kantschool. Op dat moment waren reeds 35 jongens en 31 meisjes ingeschreven wat bewees hoe welkom deze sporttak was. De jongens stonden onder leiding van turnleraar André "Dries" Van de Winckel en de meisjes van turnlerares Agnes De Bock.

Op 1 juli 1961 werden de standregelen opgesteld en werd de Katholieke Turnkring "VRANK en VROOM" voor jongens gesticht! In die standregelen werd niet meer gerept over de deelname van meisjes. Een sterk en werkzaam bestuur werd aangesteld:

Proost: E. H. Standaert  
Voorzitter: Marcel Crommelynck  
Ondervoorzitter: Rudolf Pikhaus  
Schatbewaarder: Jozef De Kegel  
Leraar: André Van De Winckel  
Hulpelaar: Firmin Van Durm

De lessen konden dus aangevat worden met een 30-tal leden.



E.H. De Boe, pastoor te Kalken was ondertussen druk bezig aan de bouwplannen van de beroepsschool met ingerichte turnzaal, die dan 2 jaar later voor de club beschikbaar zou zijn. Een jonge sportieve dokter Gilbert Penne onderzocht zorgvuldig ter plaatse en gaf heel wat aandacht aan " 't moteurke". Een dynamische voorzitter Crommelynck hield een oogje in 't zeil en de club bloeide. Op 1 januari 1962 waren reeds 80 jongens ingeschreven.



In 1963 werd ook turnen voor meisjes ingelast onder dezelfde benaming.



- ✓ ... de eerste toestellen een bok, een plint, enkele matten en een springplank waren
- ✓ ... Ruud Van De Weghe de eerste gekwetste was door over een bok te vallen
- ✓ ... zijn arm gespalkt werd met een blokfluit en een plank en hij hier nu nog steeds littekens aan overhoudt
- ✓ ... er op zondagvoormiddag naar Zele werd gegaan bij Frè De Waele om trampoline te springen
- ✓ ... op de stichtingsvergadering vertegenwoordigers van alle politieke partijen aanwezig waren
- ✓ ... de naam 'Vrank en Vroom' voortkwam uit de naam van de turnclub in Ledeberg: Vrank en Vrij
- ✓ ... Denis Dhondt meester was in de 'truc met de stoel': handstand op een stoel met bierflesjes onder
- ✓ ... er zowel feesten buiten (tuin Home, chirolokalen, hof van burgemeester) als binnen werden gegeven
- ✓ ... Paul Feys turnde vanaf 29-jarige leeftijd, 4 jaar lid geweest is en nadien onze tweede voorzitter werd
- ✓ ... Marc Van Bogaert er van bij het begin bij was en heeft geturnd tot zijn 40 jaar